

Vonketon

Begin mei was er een groot digitaal congres over de toekomst van Noord-Nederland na het coronatijdperk. Ruim 180 Friezen, Groningers en Drenthen, waaronder ook een aantal leden van Enerzjyk Eastermar, gingen met elkaar twee dagen lang nadenken over de vraag hoe we onze samenleving en economie kunnen helpen te herstellen zodat onze regio - de "blue delta" genoemd - zo eerlijk, duurzaam en circulair mogelijk wordt.

COVID-19, in de volksmond corona genoemd, is de nieuwste crisis in een rij complexe problemen die ons wereldwijd, regionaal en ook lokaal in ons dorp Eastermar raken. De intensiteit en de schaal waarmee de gevolgen van corona ons treft doet ons realiseren dat we tal van zaken anders moeten gaan organiseren. Mensen zijn overleden, ziek, eenzaam, ontslagen, in quarantaine. Jongeren kunnen (nog) niet naar school en veel bedrijven gaan failliet. Deze crisis raakt ons allemaal.

Over het algemeen ontstaan tijdens een crisis echter ook kansen en innovaties. Tijdens de vorige column stipten we dit ook al even aan: Crisis als keerpunt?! Een mogelijk keerpunt was ook de rode draad tijdens de Vonketon. Een ton vol met vonkjes die aangewakkerd door creativiteit, samenwerking, daadkracht en enthousiasme werden uitgewerkt tot brandende fakkels. Op de website www.vonketon.org kunt u in totaal 16 uitgewerkte ideeën in filmpjes van maximaal 3 minuten bekijken over tal van onderwerpen. Van een lokale valuta, social food hub, kennismakerij (Ieren 2.0), basisinkomen, repaircafe's, tot lokaal 4 jaargetijden voedsel, buurtmarkten, grasvezel, ecologische bermen en deelauto's.

Hoe is het met de Eastermarder Vonketon? Heeft u behoefte aan verandering? Of wilt u graag zo snel mogelijk weer terug naar het oude?

In de werkgroepen en ook bij onze leden spatten de vonken er soms van af. Onze dorpscoöperatie leeft! Niet alleen met energieke ideeën en duurzame vergezichten, maar juist ook met daadkracht vanuit het hier en nu. Uiteraard moet je als samenleving in een dorp wel een stip op de horizon zetten, zoals ze dat zo mooi noemen. Hoe willen we dat over 10 jaar ons dorp eruit ziet? Willen we vasthouden aan het oude of juist kiezen voor vernieuwing? Of juist het beste van twee werelden? Vanuit traditie en historisch perspectief bouwen aan een vernieuwd Eastermar?

Hawar.

Nu we geen dorpsfeest hebben en veel festiviteiten deze zomer geen doorgang kunnen vinden, is het mooi dat er een spreekwoordelijke fakkel wordt ontstoken op ons dorpsplein het Breed. Met de prachtig vernieuwde dorpsstafel als blikvanger van ons dorpsplein zullen we met elkaar het vuurtje brandende houden tijdens de zomer. Laat het Breed deze zomer de ontmoetingsplek zijn voor alle Eastermarders. Laten we met elkaar het gesprek aangaan. Hoe ziet wat u betreft ons dorp eruit in 2030? Welke vonk doet u in de ton?

Reageren of ideeën? enerzjykeastermar@gmail.com